



231

Toen zei de engel tegen Maria:
'God heeft je uitgekozen voor iets moois.
Je zult zwanger worden en een zoon krijgen.
Je moet hem Jezus noemen.'

LUCAS 1:30-31

nBg

231

Toen zei de engel tegen Maria:
'God heeft je uitgekozen voor iets moois.
Je zult zwanger worden en een zoon krijgen.
Je moet hem Jezus noemen.'

LUCAS 1:30-31

nBg



231

Toen zei Maria:
'God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.'

LUCAS 1:54-55

nBg

231

Toen zei Maria:
'God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.'

LUCAS 1:54-55

nBg